



ÅRSSKRIFT

2024



Debjerglund
Efterskole



ÅRSSKRIFT 2024



*Forsidebilledet er fra
Dejbjerglund rejsehold i Canada og USA, 2024
Billedet på bagsiden er elevhold 23/24
gymnastikopvisning – INTO THE WOOD*

Indholdsfortegnelse

6-7		Indledning
8-9		Båltale
10		Årets sang
11-12		Julehilsen fra bestyrelsen
13-15		Uddrag fra afslutningstale 2024
16-25		Foråret 2024 i billeder
26-27		Livet skal give mening
28-29		Syng, spis og snak
30-33		Rejse med gamle elever
34-35		Raketviden (Andreas Mogensen)
36-45		Efteråret 2024 i billeder
46-47		Tema og gymnastikopvisning 2025
48		Bedsteforældrecamp 2025
49		Sportscamp 2025
50-51		Teateruge: At rejse
52-54		At rejse er at ...
55		Årsberetning fra elevforeningen
56-57		Jubilarer 2024
58		Elevforeningen
59		Bestyrelsen
60-61		Medarbejderne 2024
62-65		Elevliste 23/24 - 24/25
66		Elevfoto årgang 23/24



DIG OG MIG I NYDNINGEN

**KÆRE
LÆSER**

| AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN

"Noget af det smukkeste i verden går langsomt". Træerne vokser langsomt og giver luft. Solen bevæger sig roligt hen over himlen elegant som en sejlbåd, der bryder vandet. Nogle gange skal vi huske nuet og bare være til stede.

En ganske almindelig hverdag på efterskolen er smuk.

Bare det at være her, nyde nuet og lade sig følge med som på en sejlbåd.

Det er skolelivets rytme, der er fundamentet for skoleliv, lige som solens stråler for liv på jorden.

Det er hverdagen, som skaber ro, som træernes voksen.

Det langsomme kan f.eks. opleves en stille morgenstund en søndag på weekendvagten, hvor du venter på lækker brunch, eleverne sover stadig, og du har tid til en kop morgenkaffe i sofaen, mens du tjekker BT sporten og beskeder fra familien. Du har tid. Det går langsomt. Du nyder roen.

Jeg erfarer, at efterskoleelever hvert eneste år siger, det skønne ved ef-



terskolen er "at være sammen". Ja, fællesskabets kraft er afgørende i et skoleår.

Når jeg tænker på min egen barndom, var det at få læst godnathistorie vidunderligt.

At have en af sine forældre helt for sig selv til nydning. Dig og mig.

Jeg har nydt som forældre, når jeg havde godnattid med mine børn ved sengen med tæpper, en bog og ro. Mig og dig.

Jeg holder af, når jeg låner børnebørn ved godnattid til fortælling og nærvær; nydningen.

Her knyttes bånd.

Vi skal give plads til det, der går langsomt. Vi skal huske tid til nydningen.

Vores elever har "som noget nyt" ikke mobiltelefonerne efter kl. 22.20.

Det har igen skabt rum til nydningen. Det giver ro og fælles tid på værelset. Eleverne gearer ned.

Der er nærvær på godnatrunden, når vagten kommer rundt.

Vi slutter dagen langsomt af.

Det er smukt.

Sangen: "Nydningen"

Sæt dig i en god stol, skru op for nydningen og læs årsskriftet.

God fornøjelse.

Nydningen

(Alberte Vinding)

Det har en god betydning

At sidde i aft'nens nydning

Dig og mig

Og mig og dig

Og hvis der vil

Må der godt komme flere

Der er nydning nok til

Så nu kom der lidt mere nydning her til os





**KÆRE
ELEVHOLD**

319 DAGE Båltalen

| AF CHRISTOFFER KOCH

I dag er det 319 dage siden, at I sammen med jeres forældre rullede ind på parkeringspladsen her på Dejbjerglund.

319 dage siden, at I måske tænkte "hvad er det her for et sted", "hvad er det for nogle typer, der er her", måske nogen tænkte "yes! Der er lang **tid** til sommer" – og det var der også – men sommeren er her nu.

I morgen er tiden gået. Og i aften er der mulighed for, og **tid** til, at få det allersidste ud af dette skoleår.

Og tid er i det hele taget noget underligt noget.

Tiden er jo bare et slags målebånd, som vi har på armen eller i lommen, for, at vi lettere kan overholde vores aftaler, komme til tiden, sidde klar i klassen til tiden – næsten – og jeg nævner ingen navne.

Der er mange tider. Datid, nutid, fremtid, rengøringstid, pausetid, frokosttid, undervisningstid, værelsestid, gymnastiktid, sengetid, toilettid, mobiltid, tale-tid.

Der er en tid til alting – og heldigvis for det. Der er både tid til at være stille, og der er dælmø også tid til at tale! Og det er I levende eksempler på – der er altid noget, som lige skal fortælles til nærmeste sidemakker, også når det er tid til at tie.

Vi har tænkt, at når I har snakket, så har det været fordi, at I har haft det godt. Det har været lyden af venskab, som blev til, og som blev fornyet.

I årets sang, som vi gerne vil give jer med herfra, og som vil minde os om netop jer – der har vi sunget sammen, om netop tid, og vi har sunget sammen om glæde, og vi har sunget sammen om, hvad meningen med det hele er.

Ifølge sangen, så er meningen at skabe trykthed, glæde, nærvær og mange andre ting – men det vigtigste, det er, "at tænde lys".

De kvikke af jer har nok gættet, at det er sangen, "For at tænde lys". Den står stærkt i vores bevidsthed fra teaterugen, fra adventsmødet, fra bedsteforældredagen og fra sangtimmerne, og den passer godt på jer!

Der har været tid til at **tale**, der har været tid til latter, der har været tid til at vente, der har været tid til at **tale – igen**, og der har været tid til at kæmpe. Og I har kæmpet jeres egne kampe, med at få tørret borde af, få gjort rent

og med at være i sengen til tiden – mon ikke de fleste af jer fik det lært til sidst?

Vi synger i sangen "En **tid** er vi sammen", en fin linje om fællesskab og om jeres elevholds sammenhold her på Dejbjerglund, og netop om en afgrænset tidsperiode, som snart er slut.

Vi synger også linjen "en tid hver for sig", og den tid begynder snart, hvor I er hver for sig, fordelt ud i byerne, både Ringkøbing, Skjern, nogle helt frivilligt i Videbæk og endda Aarhus og Skanderborg. Men husk på, at de andre, de er ikke længere væk, end at I bare skal hive telefonen frem, og så kan I tænde lys for hinanden.

Tiden på Dejbjerg sammen med jer, siden august har dælme været en dejlig tid!

I har givet tid til hinanden, vi har givet tid til hinanden og hver enkelt af jer har givet tid til fællesskabet!

Det her med at give tid til hinanden er vigtigt – det skal I tage med jer. Giv tid, før tiden går.

Isam B, han har redigeret lidt i den originale sangtekst og indsat et citat fra biblen – og nu skal det ikke blive en bibelforelæsning det her, men en af de sidste linjer står der "tak fordi du altid er nær – i mørke og lyse stunder". Nærheden I har mærket og givet

her på Dejbjerglund, den har været enorm. Både når det har været nemt, men også når det har været svært. Og derfor skal "for at tænde lys" I Isam B's redigerede version, være den sang, som skal være jeres, og som vi vil hænge op ude i indgangen, så vi bliver mindet om jeres årgang, og jeres "tale-tid" hver gang vi kigger på teksten.

Venner, der var tid til at tale, og tid til at tie – og der var afgjort en tid til latter.

Hvor har det været skønt at få lov til at være sammen med jer! Vi har prøvet at tænde lyset i de 10 måneder, I har været her, med humor, med guidning, med rammer, med vittigheder – nogle bedre end andre, og vi har gjort det fordi, vi har været glade for, at I har været her – det håber vi, at I har opdaget.

Tiden her, den er gået hurtigt. Pludselig venter ungdomsuddannelserne lige om

hjørnet, og der er også noget med et kørekort, snart stemmeret og alt muligt.

Husk at stoppe op – lav en time-out – alt det gode sker, mens tiden farer afsted. Tænd lyset for de mennesker, som I møder.

Til sidst kan jeg konstatere – livsglæde larmer – tak for larmen og **tiden**. Og nu er det **tid** – til at synge.



ÅRETS SANG 2024

"For at tænde lys"

SANG TIL
ÅRETS
ELEVER

TEKST OG MUSIK: LARS LILHOLT, SPILLET AF ISAM B

Der er en tid til at tale
En tid til at tie
En tid til at græde
Over en vi ku' li'
Der er en tid mest til latter
Når venskab fornys
Jeg tror at vi er her
For at tænde lys
Tænde lys
For hinanden

Der er en tid til at kæmpe
En tid mest til leg
En tid er vi sammen
En tid hver for sig
En tid må vi vente
Når sejlene sys
Jeg tror at vi er her
For at tænde lys
Tænde lys
For hinanden

Gud du som har villet mit liv
Skabt mig efter din vilje
Alt i mig kender du
Omslutter det med ømhed
Det svage såvel som det stærke
Det syge såvel som det raske
Tak fordi du altid er nær
I mærke og lyse stunder
Tænde lys
For hinanden

Der er en tid til at tale
En tid til at tie
En tid til at græde
Over en vi ku' li'
Der er en tid mest til latter
Når venskab fornys
Jeg tror at vi er her
For at tænde lys

*Tænde lys
For hinanden
Tænde lys
For hinanden
Tænde lys
For hinanden*





**GOD
JUL**

JULEHILSEN FRA BESTYRELSEN

| AF HEIDI BRO IVERSEN

Det handler **igen** om regeringens reform af ungdomsuddannelserne.

I stort set alle de år, jeg har bevæget mig i efterskoleverdenen, har der været politisk fokus på vores skoleform og ikke mindst vores 10.klasse. I mange år har vi haft viden om, at de skiftende regeringer ville pille ved os – men bare ikke hvornår og ikke hvordan.

Og sådan er det egentligt stadigvæk! Vi ved dog, at der kommer til at ske

noget, men vi ved ikke hvordan og hvornår.

Som det ser ud lige nu, så kan vi stadig udbyde et 10. skoleår med fuldt tilskud, hvor det faglige indhold minder om indholdet og kravene, som de er for nuværende.

Dog ligges der op til, at det ikke længere skal være muligt at aflægge folkeskolens prøver i 10. klasse. I stedet kan der afsluttes med interne prøver. Og så lægges der op til, at

10. klasse fremover kun er at finde på efterskoler.

På Debjerglund har det altid været vigtigt, at vores 10. klasse ikke var et eksamensfrit år. Og hvorfor så det? Fordi, det gør noget ved arbejdsindsatsen i årets løb, hvis du ved, du skal til eksamen.

Fordi du har en mulighed for at forbedre din 9. classes eksamen.

fortsætter på næste side ►

Fordi det styrker din læring i det at gå til eksamen.

Vi er derfor lidt bekymret for, hvilke "bivirkninger" det vil få, at 10.klasse bliver eksamensfri.

I for hold til, at 10. klasse ikke længere er en del af den almindelige folkeskole, kan det skabe både muligheder men også udfordringer. Nogle elever vil drage fordel af det mere fleksible og alternativt orienterede tilbud i 10. klasse, mens andre kan opleve, at det medfører sociale og faglige udfordringer, som kan



gøre overgangen til videreuddannelse mere kompleks.

Jeg er personligt bekymret for, om det at vi driver skoleklasser, der ikke er en del af folkeskolen, kan medføre, at vi på sigt ikke får tilskud til disse elever, eller at det for kommende regeringer vil blive lettere at "fjerne" 10. klasserne helt.

Det er et faktum at 60-70% af de ca. 35.000 elever der hvert år tager på efterskole, vælger at tage 10. klasse. Jeg tror, at grunden til at så mange unge vælger 10. klasse på efterskole, er, at de ikke er klar til at gå videre i uddannelsessystemet.

De har brug for et skoleår, hvor fællesskab, læring og udvikling er i højsæde. Og det er noget af det efterskolerne er eksperter til.

Det har en værdi i sig selv at tage en 10. klasse. Der må ikke kun være fokus på en samfundsmæssig økonomisk værdi, i en 10. klasse.

Der er den mulighed, at det ikke har en samfundsmæssig konsekvens at ændre på den nuværende 10. classes model.

Jeg oplever, at rigtig mange elever og forældre siger, at 10. klasse på efterskole er det bedste, der er sket. Vil I ikke gøre mig den tjeneste at fortælle om det vidt og bredt. Råb det ud, så det kan høres helt til Christiansborg – vi får brug for det. Rigtig glædelig jul

På bestyrelsens vegne
Heidi Bro Iversen



DET LEVENDE ORD

UDDRAG AF AFSLUTNINGSTALEN TIL ELEVHOLDET 23-24

| AF GITTE CHRISTIANSEN

Vi har altid den sidste aften på Dejbjerglund Efterskole givet elevholdet en sang, som skulle være deres sang.

Det har vi gjort, fordi musik og sang taler til følelserne. Det kan være både glæde og sorg, frygt og tillid, kampgejst og afmagt og mange flere følelser, man rammer i sangen.

Derudover er det meget nemmere at sige noget med rim og remser end med tekst og tale.

Vi bliver berørt af sange, når noget betyder noget for os.

Vi bringer minder frem ved at høre sange, som vi knytter sammen med bestemte oplevelser.

Jeg har tre ting, jeg her vil trække frem. – Og det vil jeg også gøre med en sang af Mads Langer: "Det levende ord".

- 1) Gennem et efterskoleår, arbejder vi henimod, at alle bliver trygge og føler sig velkomne, for først når vi kan mærke, at vi hører til, begynder vi rigtigt at udvikle os.

For nogen går der en månedstid, før de føler sig hjemme, for andre kan det tage rigtig lang tid.

Men når først man føler sig hjemme "åbner verden sig op, og alting begynder".

I har alle været med til at skabe tryghed for hinanden på jeres årgang. Først på værelset og i mindre grupper og derefter i det store fællesskab.

fortsætter på næste side ►

Husk, når I kommer til andre skoler og ungdomsuddannelser, at tryk-
heden er afgørende for jeres egen
og de andres trivsel og læring.

– Og I er selv med til at skabe
denne tryghed.

Jeg vil ønske for jer, at andre vil
føle sig trygge i jeres selskab.

Det I gør, og de skridt I tager, sæt-
ter fodspor, og fremtidens bog
skrives ud fra, hvilke fodspor du
sætter.

**- hvilke fodspor ønsker du, andre
skal huske dig for?**



2) En af de vigtige ting på et efter-
skoleår, er at lære noget. "For det
er her vi lærer om verden" – jeg
håber, I alle har lært noget og har
flyttet jer personligt, socialt og
fagligt.

Jeg håber også, I husker, at det at
lære kræver en aktiv indsats fra
jer selv. Man skal både:



- Læse, lytte eller se
- tænke over det, man har læst,
hørt eller set
- snakke med nogen om det, man
har læst, hørt eller set
- prøve at forstå det, man har læst,
hørt eller set
- skrive et lille referat af det, man
har læst, hørt eller set.

Så er der en lille chance for, at der
er noget, der sidder fast.

Det er meget sjældent nok "bare"
at læse/høre eller se

Når man skal lære, er man nødt
til at øve sig, og når man øver sig,
kommer man ofte til at fejle, fordi
man jo ikke kan det endnu, – og
det er helt ok.

Jeg håber, I vil gå til jeres uddan-
nelse med et ønske om at lære
mere, og ikke kun tænke på, hvad
I vil få i karakter. Karaktererne viser
ikke alt om jer, men er kun et tal.
Det I har lært, kan I til gengæld

bruge i de næste udfordringer, I
møder.

3) Til sidst håber jeg, at Debjerglund
Efterskole har været "et sted, der
har givet jer mod".

"Mod og styrke til altid at følge
hjertet".

Det er vigtigt, I træffer de valg, der
er rigtige for jer, og ikke for jeres
venner og veninder.

I kan altid mærke i maven, om I
har truffet den rigtige beslutning.

I skal nu at drage videre og skrive
næste kapitel i jeres livets bøger.



Så derfor kort og godt:

- Skab trykthed for folk, der hvor du kommer hen
- Vær indstillet på at lære for at lære og ikke for karakteren
- Følg hjertet, når du skal træffe valg

Jeg glæder mig til at høre nogle af de kapitler, I kommer til at skrive, når vi mødes til gl. elevdag og andre steder. Tak fordi I har været så dejlige at være sammen med.

Det levende ord *af Mads Langer*

1. Når kærlighedens funklende stjerne gir strejf af virk'lig magi, åbner verden sig op og alting begynder. Som træer i skov, som barnet i maven. Et liv, der folder sig ud. På livets eventyr under himmel over skyer Vi leger med det levende ord. Vi skriver i fremtidens bog. Vi graver hvor historierne gror, sætter fodspor på den vej, vejen vi skaber, dig og mig
2. En solopgang, en gryende morgen, byen vågner igen Når rådhusklokkerne ringer, børnene nynner For det er her vi lærer om verden, hvorfra vi drager afsted På livets eventyr under himmel over skyer Vi leger med det levende ord. Vi skriver i fremtidens bog. Vi graver hvor historierne gror, sætter fodspor på den vej, vejen vi skaber, dig og mig

3. En skattekiste fuld af historier, et sted der giver os mod. Mod og styrke til altid at følge hjertet. En drøm får plads og bliver til handling. Et venskab spirer og gror På livets eventyr under himmel over skyer Vi leger med det levende ord. Vi skriver i fremtidens bog. Vi graver hvor historierne gror, sætter fodspor på den vej, vejen vi skaber, dig og mig



FORÅRET 2024 I BILLEDER



Ski



WestAwards





Fodbold



Fastelavn



Hypnoseshow







Opvisninger



Studieture





Galla





Ulfborgstævne



Håndboldtræning





Håndboldtræning



Eksamen





Gym Fotoshoot





Skabe minder





Afslutning





DET MENINGSFULDE LIV

KRIGER EL- LER OFFER

| AF GITTE CHRISTIANSEN

**Hvorfor sidder vi og kigger på en solnedgang?
Hvorfor mødes vi med vores familie?
Hvorfor leger en far med sit barn?
Fordi det har en værdi i sig selv. Fordi det er meningsfuldt.**

Svend Brinkman siger, at mennesket, som det eneste levende væsen, kan blive syg af mangel på mening. Det er derfor vigtigt, at vi søger efter det meningsfulde liv.

I dag kæmper flere end tidligere med at finde en mening med livet. Det kan være meget forskelligt, hvad der giver mening for den enkelte. Dog er

der nogle faktorer, der er almenlydige i forhold til at finde mening.

Det føles meningsfuldt, når det vi gør, har værdi i sig selv og ikke er noget, vi gør, for at tilfredsstille andres eller vores egne forventninger.

Når man søger efter mening i livet, er det vigtigt at huske, at mening sagtens kan høre sammen med ulykke

og svære vilkår. Det kan godt give mening at kæmpe for at forbedre nogle forhold eller hjælpe andre med svære livsvilkår.

Den østrigske professor i neurologi og psykiatri Viktor Frankl skrev bl.a. i sine erindringer at: "Vi kan ikke undgå smerte i livet, men vi kan selv vælge, hvordan vi håndterer den".

Vi har altid muligheden for at vælge. Vi kan vælge, hvordan vi vil håndtere den modgang, vi oplever, og de vilkår, vi har fået. Langt de fleste vil møde modgang i livet, spørgsmålet er, hvordan du vælger at takle det. Vil du være offer eller kriger. Vil du kæmpe eller give op.

Så det meningsfulde opstår ikke kun, når alt går let og godt, men kan også opstå i svære situationer og ved store udfordringer.

At finde en mening

Der er tre afgørende faktorer, som påvirker vores trivsel og motivation, og dermed også vores evne til at finde mening. Ib Ravns selvbestemmelsesteori forklarer de tre faktorer som værende:

- **at have et tilhørsforhold.** Alle mennesker har brug for at høre til i et fællesskab. At føle sig tilvalgt af nogen. Det gælder både blandt venner, familie og i arbejdslivet.
- **at have kompetencer.** Vi har brug for, at vi magter det, der forventes af os i familien blandt venner og på arbejdet. Og heri ligger også, at vi har brug for at have muligheden for at kunne udvikle os og ikke være låst fast.
- **at have autonomi.** Vi har brug for at have indflydelse på vores egen situation, så vi kan handle ud fra egne værdier.

Hvis de tre faktorer er på plads, er der mulighed for at skabe sig et værdifuldt liv, der giver mening. Det gælder både i arbejdslivet og livet generelt.

Selvværd

En anden meget væsentlig faktor i forhold til at finde mening, er ens selvværd. Personer med et højt selvværd finder ofte livet mere meningsfuldt end personer med et lavt selvværd. Det er derfor væsentligt at arbejde med selvværdet.

Selvværdet hænger uløseligt sammen med ærlighed. Ærlighed overfor både dig selv og andre. For at være ærlig overfor sig selv kræves der selvindsigt og selverkendelse, og for at opnå selvindsigt og selverkendelse



skal du gå efter det meningsfulde, det etisk rigtige, være åben om din egen sårbarhed, have fokus på dit selvværd og styrke din personlige karakter.

Det er ikke nogen nem opgave. Man skal være vedholdende og sige fra, når uretfærdigheder opstår, eller når nogen træder over dine grænser. Man skal behandle sig selv, som man behandler en god ven, så hver dag skaber selvindsigt, der skaber selverkendelse, der skaber selvværd, der skaber selvrespekt.

For at finde et meningsfuldt, håbefuldt og værdigt liv skal du op ad selvrespektens stige:

Selvrespektens stige



Så vil der vente dig et meningsfuldt, håbefuldt og værdigt liv.

(Morten Albek)

FÆLLESSANG

Torsdag den 20. februar 2025 kl. 19.00-21.00

**DEJBJERGLUND EFTERSKOLE OG STAUNING-DEJBJERG U & I
INVITERER ENDNU EN GANG TIL EN FANTASTISK AFTEN
I SELSKAB MED DUOEN CLAUS OG MORTEN.**

**Vi synger et bredt udvalg af sange fra kendte danske kunstnere,
og vi garanterer god stemning fra start til slut**



Vi ser frem til en fantastisk aften

PRAKTISK INFO:

**STAUNING KIRKE, Kirkebyvej, 6900 Skjern
Dørene åbner kl. 18.30**

Tilmelding til: Karen på tlf. 25 38 26 31

Betaling skal ske ved tilmeldingen på MobilePay 20282

- Skriv "fællessang" i besked ved betaling.

150 kr.

inkl. kaffe og kage

skriv "fællessang" i besked ved betaling

[MobilePay 20282](#)

ALSANG PÅ DEJBJERGLUND

Tirsdag den 3. juni 2025 kl. 19.00-21.30

KOM TIL EN UFORGLEMMELIG AFTEN I KULTURSALEN
PÅ DEJBJERGLUND EFTERSKOLE.

Vi synger sommeren i gang med Rasmus Bjerg som John Mogensen og Ronnie Flyvbjerg Olesen som kapelmester – en aften fyldt med fællessang, musik og glæde!



PROGRAM:

- Kl. 19.00: Musikalske venner fra Neighbours & Friends (Mariehaven).
- Kl. 20.00: Pause med kaffe og kage (inkluderet i billetprisen).
- Kl. 20.30: JOHN - Rasmus Bjerg
- Kl. 21.30: Tak for i aften.

PRAKTISK INFO:

Dørene åbner kl. 18.30
– unummererede siddepladser.

Billetter:

Køb på www.billetsalg.dk.

MEDVIRKENDE:

Rasmus Bjerg som John Mogensen
Ronnie Flyvbjerg Olesen (kapelmester)
Musikalske gæster: Tommy Rasmussen,
Anne-Marie Hassing,
Sidsel Maria Michelsen
og Jan Kaspersen.

KOM OG OPLEV

en fantastisk
stemningsfuld aften med
fællessang og musik
– DET BLIVER EN FEST,
DU IKKE VIL GÅ GLIP AF!

ÅRETS
JULEGAVEIDÉ
295 kr.

inkl. kaffe og kage

+ administrationsgebyr

www.billetsalg.dk

Aftenen arrangeres af: Dejbjerglund Efterskole og Stauning-Dejbjerg U&I

DEBJERGLUNDS REJSEHOLD I CANADA OG USA, EFTERÅRET 2024

EN GANG
DEBJJERG,
ALDID
DEBJJERG

| AF CATHRINE SØNDERBY OG IDA STRANDYGAARD



Fredag morgen d. 4 oktober rejste 18 piger, 16 drenge og et instruktør-team på 9 afsted fra Billund Lufthavn til Vancouver i Canada. Vi havde 17 dage i vente, så lufthavnen i Billund var fyldt med forventninger, glæde og overfyldte tasker.

Da vi landede i Vancouver, blev vi indkvarteret på et hostel, hvor vi havde to overnatninger. Første hele dag bød på en hike i Grouse Mountain. 800 højdemeter og 3 km. På toppen nød vi udsigten, så bjørne og et show med lumberjacks, og så var vi i klatrepark.

Dagen efter tog vi til Delta, hvor vi skulle besøge Delta gymnastics, og lave vores første opvisning og workshop. I Delta blev vi indkvarteret hos værtsfamilier. I Surrey lavede vi også to opvisninger på EMS High School og en workshop for de yngste elever. Vi havde en eftermiddag med sportsklassen, hvor vi spillede spil og snakkede med eleverne, og fik et indblik i deres hverdag. Herefter stod



den på oplevelser med vores værtsfamilier, og det bød bl.a. på hockeykamp, restaurantbesøg og hygge med familierne.

Morgenen efter krydsede vi grænsen til USA, en 8 timers køretur mod Portland, og Nikes hovedkontor, hvor vi fik rundvisning. I Portland boede vi ved værtsfamilier og lavede opvisning på en fransk international skole og en katolsk skole. Efter opvisningen var vi ude at besøge eleverne i klasserne, hvor der bl.a. blev fortalt om Dej-

bjerglund, dansk gymnastikkultur, en joke eller to, og flere elever lærte også at snakke en smule dansk.

Portland bød også på en tur i Nike store, hvor flere fik proppet lidt ekstra i bagagen. To overnatninger i Port-

land og en 6 timers bustur senere endte vi i Colusa, hvor vi igen blev indkvarteret ved værtsfamilier. Her lavede vi to opvisninger for deres High School og Middle School, samt en opvisning for værtsfamilierne og andre intere-

serede. I Colusa var vi så heldige at blive en del af High School elevernes homecoming show, hvor vi blandt andet oplevede kåring af homecoming king and queen og en amerikansk football kamp. Efter 3 oplevelsesrige

fortsætter på næste side ►



dage i Colusa, satte vi kurs mod San Francisco. På vejen havde vi et stop, hvor vi oplevede de store imponerende Redwoods træer, og gik over Golden Gate Bridge. Til aften var vi fremme ved vores hostel i San Francisco, som vi blev indkvarteret på.

Dagen efter besøgte vi i samlet flok Alcatraz, som gjorde stort indtryk på os med dens fortællinger og atmosfære. Herefter havde vi i mindre grupper valgt os på nogle ture, som nogle af gymnasterne havde organiseret med henblik på at opleve mest muligt af San Francisco. Turene gik blandt andet fordi Fisherman's Wharf, Pier 39, Lombard Street og Cheesecake Factory. Til aften mødtes alle igen til fælles aftensmad, hvor dagens oplevelser kunne deles.

Dagen efter var vi tidligt oppe for at sætte kursen mod Yosemite Nationalpark. Da vi ankom til nationalparken, blev vi indkvarteret i telthytter med tilhørende bearlockers, hvor alt hvad bjørne kunne finde interessant skulle lukkes i, da der var bjørne i området. Til aften, sang vi fællessang under stjernehimmelen i Yosemite Nationalpark, og forberedte os på morgendagens hike. Den følgende dag ventede der nemlig en tur til Glacier Point, som vi var så heldige at opleve i fuld solskin. Turen var med sine 2200 højde-



meter og 7,7 km. en fed udfordring for alle. En stor gruppe gymnaster valgte at gå videre, og endte med at gå omkring 23 km. i nationalparken. Til aften fik vi et velfortjent måltid i fællesskab, hvorefter vi hoppede på bussen for at nærme os et hostel i nærheden af Universal Studio, som var på programmet den kommende dag. Efter en hel dag i Universal Studios imponerende park, kørte vi mod Santa Monica, hvor vi blev indkvarteret på et hostel i midtbyen.

D. 18 oktober stod vi op til den sidste hele dag på turen, som selvfølgelig startede tidligt med morgenbadning og morgenyoga for de friske. Denne dag var fri til at opleve lige, hvad man havde lyst til. Vi var en gruppe på 8 gymnaster, der tog en dansetime på Millennium Dance Complex, som var helt vildt givende og fedt, andre var turister i LA, hvor de blandt andet så Hollywood skiltet og fortorvets walk

of fame stjerner. Efter en lang og god dag mødtes vi alle til solnedgang på Venice Beach i Santa Monica. Herefter gik vi i samlet flok på restaurant og spiste i fællesskab, hvor den stod på alt fra store bøffer og øl, pastaretter og sodavand.

Sidste dag på turen brugte vi på Venice Beach, hvor vi fik taget gymnastikbilleder på stranden, spillede beachvolley, badede i Stillehavet og nød Amerikas sidste solstråler. Dernæst gik turen mod lufthavnen i LA, hvor vi fik takket vores buschauffør, José, som havde bragt os sikkert gennem Canada og USA. Efter en lang rejse hjem, med mellemlanding i Amsterdam, landede vi i Billund lufthavn søndag d. 20 oktober omkring kl. 16:00. Her fik vi sagt farvel og på gensyn til hinanden med et stort fællesskram, hvorefter vi gik hvert til sit for at pleje vores jetlag og nyde de oplevelser, vi sammen havde fået.

Søndag d. 3 november var vi så heldige at skulle samles igen, vi lavede nemlig en hjemrejseopvisning i Gråkjær Arena sammen med Bøvlings rejsehold, som havde været på tur i Japan. Kjeld og Martin havde snakket om at lave denne opvisning på Dejbjerglund Efterskole, men var blevet enige om, at det nok havde potentiale til at blive større end det. Det var helt vildt heldigt, for vi lavede opvisning for omkring 1300 begejstrede tilskuere en søndag aften i Holstebro. Det var et flot punktum for en fantastisk rejse.

Vi håber, at vi igen kan samle holdet til Dejbjerglundstævne 2025. Det ville være en fantastisk mulighed for igen at samles, og gøre det som vi elsker i fællesskab.

Hvad har rejsen givet os?

Rejsen har først og fremmest givet mig et blik for, hvad amerikansk og



canadisk kultur er og indebærer. Vi var så heldige at få lov til at komme helt tæt på begge kulturer, da vi boede ved værtsfamilier i begge lande. Så selvom det til tider var udfordrende at bo hos fremmede, var det en kæmpe oplevelse, som var enormt

givende. Derudover har det givet mig et stærkt fællesskab med den fantastiske gruppe vi rejste med. Til sidst har jeg lært, at det er forbudt at slæbe kæmpe grankogler med hjem fra nationalparker i USA :)). TAK til alle gymnaster, instruktører og planlægningsteam for en kanon rejse!!

Rejsen har givet mig endnu mere

mod og lyst til at rejse, og opleve andre kulturer helt tæt på. Ud over at bo hos værtsfamilier, har det været en kæmpe oplevelse at rejse og opleve Canada og USA, hvor både naturoplevelser og kulturoplevelser har gjort et kæmpe indtryk på mig. At rejse med så mange gode mennesker har været utrolig givende, og selvom vi er spredt over mange årgange, har jeg kunne mærke, at vi alle har en kæmpe kærlighed for gymnastik og fællesskabet, der følger med.

Jeg slutter af med at sige, at man ikke altid skal tage sin hovedpude med på rejse :-). Tak til Dejbjerg og alle de gode mennesker fra rejseholdet for en fantastisk rejse.





LEDELSE FRA RUMMET

(inspireret af Andreas Mogensen, astronaut og forsker)

RAKET-
VIDEN

| AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN

Andreas Mogensen inspirerede mig med raketfart i en stjernestund på lederkonference i Tivoli's Koncertsal mandag den 28. oktober i år. Han havde været ude i rummet i 200 dage og begejstrede os i konferencerummet med sit syn på ledelse.

De var i alt 7 internationale håndplukkede besætningsmedlemmer på Huginn-ekspeditionen til ISS, hvor Andreas var formel commander på rumstationen. Han er i øvrigt den første dansker i rummet.

Et udsnit af Andreas' mange ord:

"Som leder fungerer du bedst, når der er sammensat det rigtige hold, og holdet evner at tilpasse sig omstændighederne. Ledelse er afhængig af situationen. Alle skal føle, at de er med på holdet.

Det er ikke nok, man er en god leder. Lige så vigtigt er det, at du er omgivet af gode holdspillere".

Interessant!!!

På efterskolen har sammensætningen af årets elevhold helt afgørende betydning for måden at lede på.

Jeg er både afhængig af medarbejderholdet og elevholdet i min ledelsesstil og mit lederudtryk.

Altså, ledelse er yderst afhængig af situationen.

Vi har på Debjerglund Efterskole veldefinerede hverdagsprocedurer, vi har beskrivelser af undervisning og pædagogiske forhold. Vores hverdagspraksis står skarp og velafprøvet. Vi er præcise i "Sådan gør vi". Vi har vores Debjerglund-kultur og traditioner mejslet ind i skolens hjørnesten.

Vi starter hvert år op med en uges mødeaktivitet for alle medarbejdere, hvor vi minder hinanden om vores opgave. Vi tilpasser vores stil til tiden. Vi præciserer og gør os skarpe på hvorfor og hvordan. Vi frisker vores fælles ståsted op. Vi mindsker tvivl og usikkerhed.

Som hold finder vi ind til fælles rytme, og her er det vigtigt, at alle medarbejdere føler, at de er en vigtig del af holdet. Det er her, vi kommer til at kende vores opgave som holdspillere. Det er her, vi fordeler opgaver ud fra kompetencer og interesser.

Med andre ord, vi er seriøse med forberedelserne, så vi bare står klar til et nyt skoleår.

Jeg føler, som Andreas Mogensen, at vi har udvalgt medarbejderteamet med skarpe kompetencer og de rigtige skills. Kunsten er "at jeg bliver til os". Nogle kalder det fælles fodslaw.

Når forberedelsen er klar, så kommer det nye elevhold fyldt med 142



unikke individer. Deres forskellige forudsætninger, deres tidligere skoleoplevelser, deres forskellige styrkesider, men også deres individuelle udfordringer og særlige personligheder. Elevholdets sammensætning skal nu ind og fungere i vores veldefinerede dejbjerglund skoleverden.

Det er her "**situationsbestemt ledelse**" kommer i spil!

Både for Gitte og Kjeld. Men også for alle lærere og øvrigt ansatte.

Som lærer er du din egen leder i undervisningssituationerne og på vagter.

Din lærer-ledelse lykkes, når dine kvalifikationer/uddannelse er i orden. Men du skal også have DE-stilen ind under neglene.

Hvis man handler ud fra vores fælles skolesyn, bliver du til holdspilleren, som dels løfter samarbejdet generelt, men også gør det nemt for 142 individualistiske elever at falde ind i dejbjerglundhverdagen. Eleverne må ikke opleve for megen tvivl og uensartet handling. Det skaber forvirring.

Forvirring skal væk, og tydelighed skal frem. Så skaber vi en stil. Elevholdet falder som regel på plads omkring efterårsferien.

Her er skoleforholdene velkendte. Her har vi skabt gode rutiner.



Ja, "her begynder det at køre".

Vi får nu et elevhold og medarbejder-team, som er i flow.

Når vi er i flow, har Gitte og Kjeld det nemt. Det er her, der bliver tid til at komme rundt på skolen og opleve. Det er her formiddagskaffen bliver hyggelig og let. Det er her vittigheder og smalltalk fungerer.

Glimt i øjet og en varm kommentar mindsker afstanden mellem mennesker. Det er her forudsætningen for personligt overskud skabes. For overskud er der brug for i en hverdag, hvor en ekstra opgave ofte kommer flyvende i knæhøjde.

Det er vidunderligt, at ledelse er situationsbestemt. Det skaber liv.

EFTERÅRET 2024 I BILLEDER



Velkommen



Første dage





Introuge





E-klassen



Friluftstur



Fodbold





Fælles gymnastik



Forældreweekend





Hverdagen





Motionsdag



Terminsprøve



Håndboldtræning



At rejse er at...





At rejse er at...





Produktionsdag



Julemarked





Adventsmøde





OG VI
SKAL ...

TEMA OG GYMNASTIK- OPVISNING 2025

| AF GITTE OG ANDERS BIE



Der går ikke mange dage af et nyt skoleår, før vi som gymnastiklærere får spørgsmålet fra en elev – *”Hvad er temaet i år?”* På Dejbjerglund har vi fundet ud af, at det at have et tydeligt tema, der er gennemgående for

hele opvisningen, er godt for både os som lærere, for publikum og særligt for eleverne. Eleverne går virkeligt op i det tema, vi vælger – og det letter forståelsen af, hvad en opvisning rent faktisk er for boldspillerne, og giver gymnasterne og boldspillerne lyst til at bidrage med idéer til vores tema.

Når vi bliver mødt af spørgsmålet, svarer vi altid noget i retningen af: *”Det får I at vide senere”, ”Det er her vi slet ikke snakket om endnu”* eller *”Vi tager bare det samme som sidste år”* – til stor frustration for eleverne.

Temaet afsløres for alle eleverne på samme tid, og det gør vi umiddelbart efter efterårsferien. Her bliver dragterne også afsløret – ofte til stor forundring hos de elever, der ikke har lavet gymnastik før – *”kan man virkeligt have sådan noget tøj på?”* Måden vi afslører temaet på skifter fra år til år, men vi prøver altid at gøre det spændende og humoristisk. I år havde vi lavet det som en lille film med klare referencer til genren *”movie trailer”* – altså en form for forfilm fra biografen. Her er teksten, der blev spæket i traileren:



Kommer i alle landets haller dette forår

I en verden fuld af sure strømper, klamme nudler og bekymrede mødre møder vi ofte **ondskaben – KAPOW** – og den rammer os lige i ansigtet!

Denne ondskab har det med at **brede sig ud** over hele vores samfund, og det ender altid med, at denne ondskab skal **bekæmpes** af en lille **gruppe særligt udvalgte mennesker**. Disse mennesker **tør** at stå frem, drevet af ønsker om retfærdighed, fred og beskyttelse af de uskyldige – **BANG** – lige pludselig står de der!

Disse mennesker **inspirerer** os og indgyder et **håb** i en verden, der til tider kan synes mørk og uretfærdig.

BOOM – og ondskaben bliver stille og roligt overskygget af **det gode**.

De fleste mennesker har det, der skal til – man skal **bare finde ind til det**.

Vi kan ikke alle have **superkræfter**, men vi kan alle **kæmpe for det gode** og **gøre en forskel**.

Så derfor er spørgsmålet bare..... **Har du det, der skal til?**

KAPOW – BOOM – BANG

Årets tema er...
HEROES

HEROES





BEDSTEFORÆLDRELEJR

SOMMER-
LEJR

| FOTOS AF VIBEKE GREEN

KVALITETSTID
MED DINE BØRNEBØRN

Interessen for vores bedsteforældrecamp stiger år for år, og det er der nok en god grund til.

Fantastiske instruktører guider bedsteforældre og børnebørn gennem tre dage med fællesaktiviteter, pau-

seaktiviteter, måltider, rengøringsopgaver og meget mere.

Der serveres 6 måltider om dagen, og der står et køleskab med mad til de børn, som ikke lige spiser på samme tidspunkt som alle andre.

Hvad kan man mere ønske sig?

Det er nemt, det er helt vildt hyggeligt, og det er dejligt at være sammen med sine børnebørn.

Det må være årsagen til, at bedsteforældrecampen sommeren 2025 allerede er udsolgt.





SPORTSCAMP 2025

27. juli - 30. juli

SOMMER-
LEJR

| FOTOS AF ANETTE KIRK JEPSEN



Tag venner og veninder med til fire dages sommerlejr fyldt med sport, grin og gode oplevelser.

Sportscamp på Dejbjerglund Efterskole er noget helt særligt! Vi laver masser af sport – din favorit sport, som du vælger ved tilmelding, men også alt mulig andet. Og så hygger vi os!

Du kan vælge mellem fodbold, springgymnastik, rytme & dans, håndhold. Om formiddagen laver du din

favoritsport, og om eftermiddagen og aftenen laver vi alt mulig andet. Det kan være en tur til fjorden, lejrbaal, skovaktiviteter, vandleg, frisbeegolf – og måske endnu mere bold og gymnastik. Vi har en hel efterskole med lækre faciliteter at boltre os på! Campen henvender sig til børn, som begynder i 3. klasse efter sommerferien til og med 13 år.

Sportscamp på Dejbjerglund Efterskole udbydes i samarbejde med DGI Vestjylland. Tilmeldingen åbner i december 2024 – se link til tilmelding på dejbjerglund.dk.





**EN AF DE
FEDESTE
UGER**

TEATERUGE PÅ DEJBJERGLUND

| AF SEVERIN LEIPOLD

"Her på Dejbjerglund har teaterugen været en af de fedeste uger indtil videre.

Vi havde 4 dage til at forberede et teaterstykke. I starten af ugen blev vi alle inddelt i de forskellige grupper. Band, skuespillere dansere osv. Inddelingen gjorde, at vi blev mixet sammen med en masse mennesker, som vi normalt ikke snakkede med. Derfor blev man nødt til at snakke med folk, som man normalt ikke var sammen med, og med det blev der dannet nye venskaber. De næste par dage hyg-

gede vi os alle med at forberede til forestillingen, som handlede om at rejse.

Dagen inden forestillingerne rykkede vi alle vores ting ind i kultursalen, så vi kunne begynde at sætte det hele sammen. Vi fik lov til at vise, hvad vi havde arbejdet på, mens andre fik lov til at vise deres. Efter at jeg havde set



de andres arbejde, var jeg meget imponeret over, hvor godt det var blevet. Og da vi kørte generalprøven, vidste jeg, at det ville blive en fantastisk oplevelse.

Da jeg vågnede næste dag, vidste jeg, at det var i dag den første forestilling foregik. Vi forberedte os med sminke og kostumer og lige pludselig myldrede det ind med alle mulige mennesker.

Forestillingen begyndte, og vi var alle spændte på, hvordan det ville gå. Det gik mega godt, og efter forestillingen var vi alle glade og lærerne gav os is.

Efter den første forestilling var det som om de 2 næsten bare fløj forbi. Jeg nåede ikke rigtig at nyde det, og det var en kæmpe fejl.

Så blev det fredag og vi ryddede det hele op og satte det hele på plads. Alt i alt var det en af de fedeste uger på Dejbjerg indtil videre og en uge, jeg ikke lige glemmer.

Næste artikel er fra en af virkelighedens rejser, hvor to tidligere elever fortæller om rejseoplevelser.





AT REJSE ER AT ...

FÅ EN OPLEVELSE

| AF NANNA BONDE OG KASPER MELDGAARD

Nanna Bonde og Kasper Meldgaard var elever på Dejbjerglund Efterskole i årene 11/12, 12/13 og 10/11, 11/12. De har sagt deres arbejde op og rejst til Australien for at møde nye mennesker, overskride grænser og få en oplevelse for livet.

At tage springet

Det føles ubehageligt at gøre ting, vi aldrig har prøvet før. Men det er kun indtil, vi har prøvet det en enkelt gang – og derefter føles det mindre farligt. Det er lige meget, om det er at starte på efterskole, i et nyt job, eller at rejse til et land, man aldrig har besøgt før.

Nanna husker tydeligt første gang hun prøvede noget grænseoverskridende – udenfor hendes komfort zone – nemlig dagen hun startede på Dejbjerglund Efterskole. "Her oplevede jeg for første gang, hvordan dét at overskride grænser kunne føles mega skræmmende, men også

utrolig fedt bagefter. Siden da, har jeg elsket at kaste mig ud i nye eventyrer og mærke følelsen af ubehag, der langsomt bliver til succes og overvindelse. Om så det er at flytte til København, tage på højskole, rejse ud i verden helt alene. Grænser og succes findes i mange størrelser – og når først man har mærket, hvordan man kan overvinde alt, man sætter sig for, får man mod på mere."

Vanedyr

For Kasper er vaner og rutiner fundamentet for en tryk hverdag, hvor han trives med sine venner i sportsklub-

ben, elever i klasselokalet og kollegaer på lærerværelset.

"Generelt oplever jeg, at min hverdag fungerer bedst, når der er bestemte rutiner, der kører. Skemaet er lagt for dagen, og der kan planlægges de mindre detaljer i dagens indhold. Rutiner er med til at holde styr på tingene, men skal ikke altid være for låste, for det kan ødelægge spontanteten og mulighederne, der kan opstå ud af det blå."

Biologisk, jo ældre vi bliver, jo mindre tilbøjelige er vi til at prøve nye ting. Men denne tendens vil vi ikke lade definere vores hverdag og liv, og derfor bestemte vi at rive hele vores fundament op i København og flytte til Australien. Her var vores største drøm at møde en masse søde mennesker, udfordre vores sprogkundskaber, prøve nye jobs, opleve at være komplet på udebane, køre i den forkerte side af vejen, opleve den smukkeste natur, se en masse (u)farlige dyr, og alt hvad sådan en tur ellers indebærer.

Eventyret Down Under

Rejsen startede i september på den australske østkyst, hvor vi ligesom mange andre har rejst hele vejen fra Cairns i Nordaustralien til Sydney i det sydlige Australien. En rute der er fyldt med backpackere i alle aldre, som jagter personlig udvikling og



eventyrlige oplevelser. Vi har mødt intet andet end ubetinget venlighed, fantastiske natur- og dyreoplevelser, smukke ø-ture, snorkling ved verdens største koralrev, magiske solnedgange, surfing, masser af solskin og glade dage.

Efter cirka fire ugers rejse på østkysten var planen, at vi ville tjene nogle penge, og vi bestemte os derfor for at rejse til Sydney. Vi var dog ikke de eneste arbejdssøgende backpackere i den Australske storby – som næsten er på størrelse med hele Danmarks befolkning – og at finde et arbejde var derfor ikke helt så nemt, som vi hav-



de håbet på. Vi havde regnet med at møde modgang, men ikke så tidligt på rejsen. Dog har vi altid holdt fast i, at efter modgang kommer medgang, og dette er en del af læringen, udviklingen og oplevelsen på vores rejse. Vores intention har hele tiden været, at der ikke skulle være nogen specifi-



ceret plan for turen, ud over at gribe hver en mulighed, der vil byde sig, for man ved aldrig, hvad det kan føre til. For os er dette den ultimative friheds-

fortsætter på næste side ►

følelse, som man sjældent oplever i sin hverdag derhjemme.

At arbejde i udlandet

Vores intention har både medført flere uger uden arbejde, men det har også endelig vist sig at bære frugt på andre eventyrlige måder. Vi har været så heldige at prøve nye jobs og udvikle kompetencer, som vi aldrig havde fået udfordret i vores tidligere stillinger

som henholdsvis skolelærer og marketing manager i Danmark. I skrivende stund kører vi rundt i en bil med kursen mod Canberra (den australske hovedstad) og Melbourne, da vi ved ihærdighed og en portion tilfældighed er blevet gode venner med et New Zealandsk firma, der tager på salgsmesser i hele

venner med et New Zealandsk firma, der tager på salgsmesser i hele



Australien og New Zealand. Vi har derfor fået betalt en bil, overnatning og flybilletter for at rejse med dem rundt på et par messer – samtidig med, at vi har fået tid på egen hånd, hvor vi kan opleve omgivelserne. En mulighed vi aldrig ville opsøge eller få derhjemme.

Dertil har arbejdslivet beriget os med erfaringer som at arbejde i en kaffebar, servicere kunder på en brunchrestaurant, flytte møbler for et møbelfirma og arrangere events for hostelgæster.

Eventyret fortsætter

Hvad resten af eventyret bringer, ved vi ikke. Men en ting er sikkert; vi griber hver en mulighed for at møde nye

mennesker, blive klogere på livet og hinanden, lære om australsk kultur og dyreliv, prøve nye jobs og andet vi aldrig havde drømt om, vi skulle prøve. At rejse er at opleve, udvikle, udforske, blotte sig, overvinde, vokse, blomstre, erfare og at overgå, hvad man troede, man personligt var i stand til. At rejse er at leve.





ÅRSBERETNING 2024

**FRA ELEV-
FORENIN-
GEN**

| AF ELEVFORENINGEN PÅ
DEJBJERGLUND EFTERSKOLE, KASPER LARSEN.

Et godt fremmøde til gammel elev-
dag resulterede i en hyggelig dag.
Vi bød blandt andet velkommen til de
første 35-års jubilarer.

Jubilarerne fik muligheden for at
komme med på en rundvisning rundt
på skolen. For mange tidligere elever
er der sket adskillige forandringer
med tiden, og derfor blev rundvis-
ningen for mange også et nostalgisk
tilbageblik på en dejlig tid.

I løbet af dagen blev der serveret
fantastisk mad fra køkkenet, og om

aftenen blev der festet med live
musik og alt, hvad der hører til
en rigtig fest.

Traditionen tro fik vi også gen-
nemført vores generalforsamling.

**Husk, at vi som altid holder
den trofaste gensynsdag på
Kristi Himmelfartsdag,
som i 2025 falder den 29. maj.**

Sæt derfor allerede nu et stort kryds
i kalenderen! Vi takker af for 2024 og ser frem mod et spændende 2025,
hvor vi håber på jeres fortsatte opbakning til elevforeningen.





JUBILARER 2024

JUBILÆUMSELEVER
FRA DEJBJERGLUND EFTERSKOLE



5-ÅRS JUBILÆUM

ÅRGANG 18/19



10-ÅRS JUBILÆUM

ÅRGANG 13/14



15-ÅRS JUBILÆUM

ÅRGANG 08/09



20-ÅRS JUBILÆUM

| ÅRGANG 03/04



25-ÅRS JUBILÆUM

| ÅRGANG 98/99



30-ÅRS JUBILÆUM

| ÅRGANG 93/94



35-ÅRS JUBILÆUM

| ÅRGANG 88/89

ELEVFORENINGEN

MEDLEMS- LISTE

Elevforenings bestyrelse på Dejbjerglund Efterskole 2024-2025

Kasper Larsen
Formand

Årgang 19/20+20/21



Johannes Erdmann
Medlem

Årgang 18/19+19/20



Maja Nygaard
Suppleant

Årgang 18/19



Lærke Jensen
Næstformand

Årgang 20/21+21/22



Anders Bjerregaard
Medlem

Årgang 16/17



Kirstine Bak
Suppleant

Årgang 20/21+21/22



Caroline Jørgensen
Sekretær

Årgang 19/20



Signe Strandbygaard
Medlem

Årgang 19/20+20/21



Holly Fabricius
Årgangsrepræsentant

Årgang 23/24



Mathilde Møller
Kasserer

Årgang 19/20+20/21



Nikolaj Rod
Årgangsrepræsentant

Årgang 23/24





BESTYRELSEN

MEDLEMS-LISTE

Bestyrelsen på Debjerglund Efterskole 2024-2025

FORMAND

<p>Heidi Bro Iversen Oldager Allé 30</p> <p>6900 Skjern</p>	
--	---

NÆSTFORMAND

<p>Allan Stampe Smørblomsten 24</p> <p>6950 Ringkøbing</p>	
---	---

KONTAKT TIL ELEVFORENING

<p>Dorthe Ejby Damgaard Lynggårdsvej 2, Forsom</p> <p>6880 Tarm</p>	
--	---

SEKRETÆR FOR SKOLEKREDS

<p>Kristina M. Nielsen Gl. Debjergvej 1 Debjerg</p> <p>6900 Skjern</p>	
---	--

SEKRETÆR

<p>Karen Søndergaard Hjoptarpvej 2 Borris</p> <p>6900 Skjern</p>	
---	--

BYGGEUDVALG

<p>Torben Lund Hansen Møgelmosevej 4 Ådum</p> <p>6880 Tarm</p>	
---	--

<p>Ole Strandbygaard Kaj Munks Vej 15</p> <p>6950 Ringkøbing</p>	
---	---

<p>Erik Viborg Bakkedraget 4</p> <p>6940 Lem</p>	
---	---

<p>Per Bennedsgaard Nr. Lindvænget 25</p> <p>7400 Herning</p>	
--	---

MEDARBEJDERNE

2024-2025
Fra venstre ...

1. Torben Green
2. Emil Lomholt Thyrre
3. Christoffer Koch
4. Ulrik Kolind
5. Lene Dalentoft
6. Christian Clausen
7. Kjeld Lykke Christiansen
8. Mads Clausen
9. Lasse Yde
10. Esben Tang
11. Anders Bie
12. Simon Stensig
13. Hanne Brokholm
14. Jane Iversen
15. Michela Korshøj
16. Christian Korsholm



- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| 17. Dorthe Kold | 21. Gitte Dam | 25. Torben L. Sørensen |
| 18. Rikke Snogdal Rask | 22. Mona Frahm | 26. Malene Arnbjerg |
| 19. Mia Munk Pedersen | 23. Gitte Bie | 27. Gitte Christiansen |
| 20. Henriette L. Bach | 24. Trine Krogsgaard | 28. Anette Kirk Jepsen |



Mangler:

- Christian Burkdal Trodsøe
- Henriette Bjergbæk
- Jette Bruun Nielsen
- Victor Bergholt
(timelærer)
- Louise Raunkjær
(barse)
- Emma Thalund Nielsen
(barse)



ELEVLISTE

2023/2024

Pigerne

Alberte Hedelund Krarup	7400	Herning
Alberte Vind Jensen	6900	Skjern
Alberte Østergaard	6971	Spjald
Alice Randrup Schjøth	6920	Videbæk
Anna Sønderby Sivholm	8462	Harlev J
Anne Gammeljord Aarup	6900	Skjern
Anne Korsholm Plauborg	6900	Skjern
Anne Sofie Guldager Madsen	6900	Skjern
Bjørk Kirsten Møller Yde	7400	Herning
Carla Laursen	6933	Kibæk
Carla Marie Lönneker Pape	8660	Skanderborg
Caroline Andreasen	7183	Randbøl
Caroline Bredtoft Andersen	7451	Sunds
Caroline Mulbjerg Larsen	6950	Ringkøbing
Cecilie Ørts Jensen	7620	Lemvig
Ella Møller Pedersen	7430	Ikast
Emma Vejrup Kristensen	6760	Ribe
Frederikke Holm Potempa	7400	Herning
Frederikke Møller Nielsen	6900	Skjern
Freja Serup Emborg	6900	Skjern
Frida Lund Andersen	6900	Skjern
Frida Stampe Andersen	7400	Herning
Hannah Brig Jensen	7200	Grindsted
Holly Crowe Fabricius Nielsen	6940	Lem St
Ida Helsinghof Johansen	6760	Ribe
Ida Lund Hansen	6880	Tarm
Ida Skovbjerg Meldgaard	6900	Skjern

Jasmin Rhod Hansen	8653	Them
Julie Guldhammer Andersen	6971	Spjald
Julie Marie Ribberholt Madsen	7620	Lemvig
Kamilla Juliana Mølgaard Stampe	6950	Ringkøbing
Karoline Green Kristensen	6950	Ringkøbing
Kathrine Gammeljord Brødsgaard	6800	Varde
Kathrine Gørtler Tobiasen	6920	Videbæk
Katrine Aarup	6950	Ringkøbing
Kirstine Bundgaard Hansen	6971	Spjald
Laura Graversgaard Behrmann	6950	Ringkøbing
Laura Ortmann Nielsen	7400	Herning
Liva Foverskov	6800	Varde
Louise Byskov Rasmussen	6920	Videbæk
Lærke Hundahl Troelsen	7400	Herning
Lærke Nielsen Holberg	5768	Blåvand
Lærke Thinggaard	6950	Ringkøbing
Lærke Vind Christensen	6880	Tarm
Maja Heiselberg Gier	7200	Grindsted
Maria Holst Mikkelsen	6990	Ulfborg
Marta Mølsted Kolby	7400	Herning
Mathilde Halkjær Jensen	6950	Ringkøbing
Mathilde Sloth Janneck	6920	Videbæk
Naja Marlene Skou Dalentoft	6870	Ølgod
Nanna Hyldgaard	7430	Ikast
Nanna Kathrine Lydersen-Krebs	6940	Lem St
Nathasja Vanting Steensgaard Stokholm	6940	Lem
Nynne Munkgaard Jørgensen	7400	Herning
Nynne Schmidt Danielsen	6980	Tim
Olivia Mølsted Kolby	7400	Herning

Olivia Petrauskaite Tjener Mikkelsen	6973	Ørnhøj
Sarah Laborn Hartvigsen	8700	Horsens
Signe Hessellund Christensen	8653	Them
Sigrid Dam Karlsen	8260	Viby J
Silja Andreassen	6950	Ringkøbing
Silje Lysgaard Elkhøj	6900	Skjern
Simona Sophie Østergaard Nielsen	7323	Give
Sofie Lindeman	6705	Esbjerg
Thea Gyldenlev Larsen	7400	Herning
Thea Søbye Rosendal	6800	Varde
Tilde Hvid Thesbjerg	6920	Videbæk
Trine Romvig Stensgaard	7400	Herning
Vega Olivia Mikkelsen	7400	Herning
Zofia Emilie Mortensen	6862	Tistrup

Drengene

Aksel Tudborg Mulvad	8600	Silkeborg
Alfred Lisby Præstegaard	6950	Ringkøbing
Anders Kristensen	7500	Holstebro
Anders König Overgaard	6950	Ringkøbing
Andreas Frøsig Bruun	6760	Ribe
Andreas Jørgensen	6950	Ringkøbing
Andreas Nørgaard	6950	Ringkøbing
Andreas Røgen Olsen	6950	Ringkøbing
Anton Bjerre Schmidt	6893	Hemmet
Anton Mølby Pors Leipold	7620	Lemvig
August Valdemar Røjkjær	6950	Ringkøbing
Benjamin Strøm Poulsen	7480	Vildbjerg
Christian Appel Nielsen	6818	Årre
Daniel Nielsen Heller	7430	Ikast
Daniel Tarpgaard Liebrechts	8882	Fårvang
Elias Frost	7500	Holstebro
Emil Eybye Pedersen	6920	Videbæk
Emil Lodbjerg Hedegaard	6950	Ringkøbing
Emil Skovgaard Hansen	6950	Ringkøbing
Flemming Sneum	6862	Tistrup
Frederik Bryder Dolberg	8800	Viborg
Frederik Hollænder Christiansen	7330	Brande
Frederik Hyldgaard	7430	Ikast
Gustav Fløe Haunstrup	6920	Videbæk
Gustav Thøgersen	6800	Varde
Hjalte Emil Dahlstrøm Høy	6760	Ribe

Jacob Elliot Petersen	6870	Ølgod
Jacob Grundvad Pedersen	7830	Vinderup
Jeppe Bredvig	6950	Ringkøbing
Johannes Bjerg Hollesen	6973	Ørnhøj
John Craig Aarup	6950	Ringkøbing
Jonas Skov Jørgensen	6950	Ringkøbing
Kasper Kudsk Kristensen	7620	Lemvig
Kasper Nyholm Knudsen	6900	Skjern
Lasse Sejersbøl Tobiasen	6900	Skjern
Lauge Chopart	7400	Herning
Lauge Stenderup Aarup	6950	Kloster
Lukas Bennedsgaard	7400	Lind
Lukas Elkjær Andersen	6830	Nørre Nebel
Mads Husted Holmgaard Bak	6940	Lem St.
Mads Noermark Hauskov	7620	Lemvig
Malthe Fjordside Hindhede	6940	Lem St
Marcus Krogh Jensen	6990	Ulfborg
Mathias Engberg Jacobsen	7400	Herning
Mathias Rosenfeldt Jakobsen	6900	Skjern
Mathias Siig	6800	Varde
Mathias Æbelø	6800	Varde
Mikkel Holm De Voss	7500	Holstebro
Mikkel Lindholm-Andersen	6862	Tistrup
Mikkel Lægsgaard	7500	Holstebro
Mikkel Trelborg Christensen	7540	Haderup
Mikkel Uhrbrand Nielsen	7500	Holstebro
Mikkel Ølgaard Jakobsen	6710	Esbjerg V
Nicolaj Kousgaard Qvortrup Larsen	7400	Herning
Nicolas Jaensch	6900	Skjern
Niels Okholm Tobiasen	6760	Ribe
Nikolaj Rud Overgaard	7500	Holstebro
Nikolaj Raabjerg Wejrup	6900	Skjern
Oscar Holm Rudebeck	6900	Skjern
Oskar Nørgaard Bersang	6862	Tistrup
Oskar Rehfeld Buskjerg	6900	Skjern
Philip Kviesgaard Rønning-Bæk	7550	Sørvad
Rasmus Gert Lauritzen	6900	Skjern
Rasmus Kjeldgaard	7400	Herning
René Ormstrup Wulff	6933	Kibæk
Sune Bech Hansen	6830	Nr.nebel
Thor Herborg Enevoldsen	6900	Skjern
Thor Ulrik Østergaard Andersen	7600	Struer
Traian Sevcenco	6900	Skjern
Valdemar Bogh Petersen	6840	Oksbøl
Vitus Guld Frederiksen	7500	Holstebro



ELEVLISTE

2024/2025

Pigerne

Alberte Moesgaard	6900	Skjern
Alma Vej Kirkegaard	6940	Lem St.
Amalie Kjærgaard Kuhr	8840	Rødkærsbro
Andrea Juul Keseler	8700	Horsnes
Ane Lings Brøndlund Hansen	6851	Janderup Vestj
Ann Louise Rørstrøm Jensen	7500	Holstebro
Anna Maria Weidemann Pedersen	2600	Glostrup
Anna Marie Bjørslev	6880	Tarm
Anna Sejrup Simonsen	7500	Holstebro
Caroline Mulbjerg Larsen	6950	Ringkøbing
Dagmar Petrine Pape Overgaard	8600	Silkeborg
Ella Møller Pedersen	7430	Ikast
Ellen Hyttel Kristensen	7400	Herning
Emilie Børgesen Qvist	6950	Ringkøbing
Emma Søgaard Slyk	6900	Skjern
Emma Smedegård Andersen	6980	Tim
Fie Kjær Graakjær	6900	Skjern
Filippa Holm Andreassen	6710	Esbjerg V
Freja Dalager Sørensen	6880	Tarm
Freja Rungborg Andreassen	7190	Billund
Frida Baunsgaard Pedersen	7330	Brande
Ida Lund Hansen	6880	Tarm
Ida Skuldbøl Fisker	6920	Videbæk
Jasmin Due Hummelgaard	6950	Ringkøbing
Johanne Runge Jensen	6900	Skjern
Josefine Serup	7660	Bækmarksbro

Josefine Siersbaek Nielsen	6900	Skjern
Julie Guldhammer Andersen	6971	Spjald
Karla Slyk	7500	Holstebro
Katrine Øllgaard Jacobsen	6852	Billum
Kristine Tved Lauridsen	6800	Varde
Laura Inga Tarpgaard Liebrechts	8882	Fårvang
Laura Juul Korsholm	6950	Ringkøbing
Laura Lundstrøm Therkelsen	7330	Brande
Laura Aarup Flytkjær	6950	Ringkøbing
Line Heinze Bennedsgaard	6950	Ringkøbing
Liv Koldby Jensen	7620	Lemvig
Liv Lykke Christiansen	7600	Struer
Luna Vesterbæk Frandsen	7470	Karup
Lærke Fleng Madsen	7500	Holstebro
Lærke Ingrid Dalsgaard Pedersen	6950	Ringkøbing
Lærke Møbjerg Graversen	7260	Sdr. Omme
Maja Bach Osmundsen	6818	Årre
Maja Vang Knudsen	6980	Tim
Marie Mjøkind Schou	6950	Ringkøbing
Mathilde Halkjær Jensen	6950	Ringkøbing
Mathilde Konradi Hestbech	8600	Silkeborg
Michelle Sølvberg Henneberg Bertelsen	7451	Sunds
Mille Kaae Pedersen	6855	Outrup
Naja Marlene Skou Dalentoft	6870	Ølgod
Nana Lind Krogh	7451	Sunds
Nanna Hyldgaard	7430	Ikast

Nicole Høberg Holt	6900	Skjern
Nicoline Tannebæk Nissen	7280	Sdr. Felding
Nikoline Aanum Nygaard	6800	Varde
Nynne Schmidt Danielsen	6980	Tim
Olivia Marie Torbøl Meller	6880	Tarm
Sarah Uhr Bak Larsen	6900	Skjern
Signe Hessellund Christensen	8653	Them
Silje Sylvester Lauridsen	7500	Holstebro
Silke Holm Bilgaard	6851	Janderup Vestj
Silke Kildegaard Christiansen	6950	Ringkøbing
Silke Thinggaard	6950	Ringkøbing
Sille Hedehus Baltzer-Lassen	8600	Silkeborg
Sofie Bjerre Toft	6851	Janderup Vestj
Stella Amalie Lind Nielsen	7500	Holstebro
Thilde Lise Ibsgaard Fjelsted	7190	Billund
Victoria Bundgaard Jansen	6920	Videbæk
Victoria Rosa Vind Gregersen	6900	Skjern

Drengene

Albert Frydendahl Jakobsen	6950	Ringkøbing
Alfred Lisby Præstegaard	6950	Ringkøbing
Anders Hundahl	7500	Holstebro
Anders Jøker Eg	6800	Varde
Andreas Frøsig Bruun	6760	Ribe
Bertram Lykkegaard Holm	7400	Herning
Bogdan Codrin Leonte	6980	Tim
Christian Strange-Petersen	6950	Ringkøbing
Daniel Kristensen	7500	Holstebro
Daniel Nielsen Heller	7430	Ikast
Emil Topbjerg Sørensen	7184	Vandel
Frederik Bryder Dolberg	8800	Viborg
Frederik Due Statager	8600	Silkeborg
Frederik Hollænder Christiansen	7330	Brande
Frederik Noermark Hauskov	7620	Lemvig
Frederik Tarp Høj Pedersen	6862	Tistrup
Gustav Barslund Højris	6800	Varde
Gustav Houmann Fauerbye	6933	Kibæk
Gustav Jun Holmgaard	6900	Skjern
Gustav Lundgaard Eskildsen	6870	Ølgod
Gustav Veggerby Nicolajsen	6900	Skjern
Henry Højen Nielsen	7280	Sønder Felding
Hjalte Abildtrup Madsen	6950	Ringkøbing
Jacob Dyreborg Jensen	6933	Kibæk

Jason Vestergaard	6971	Spjald
Johannes Hauge Gydesen	7100	Vejle
Johannes Hjortbak Hvelplund	6862	Tistrup
Jonas Møller Nielsen	6870	Ølgod
Mads Husted Holmgaard Bak	6940	Lem St.
Mads Sloth Simonsen	6818	Årre
Magnus Skaarup Daa Facius Andersen	6920	Videbæk
Marcus Eivindson Bægaard	6893	Hemmet
Mathias Brandt Henriksen	8600	Silkeborg
Mathias Vanting Steensgaard Stokholm	6940	Lem St
Mikkel Götzsche Jensen	6855	Outrup
Mikkel Hudlebusch Vestergaard	6950	Ringkøbing
Mikkel Hørbye Fabricius	9330	Dronninglund
Mikkel Meier Madsen	7200	Grindsted
Mikkel Schmidt Christensen	8600	Silkeborg
Mikkel Schultz Hansen	6950	Ringkøbing
Mikkel Wehner	6700	Esbjerg
Nicolaj Hedegaard Thomsen	6900	Skjern
Nicolaj Kousgaard Qvortrup Larsen	7400	Herning
Nicolaj Raabjerg Wejrup	6900	Skjern
Noah Burgdorf Poulsen	6862	Tistrup
Oscar Holm Rudebeck	6900	Skjern
Pelle Juul Troelsen	6870	Ølgod
Peter Kousgård Laursen	7200	Grindsted
Philip Kviesgaard Rønning-Bæk	7550	Sørvad
Sander Røjkjær Sinkbæk	6950	Ringkøbing
Sebastian Bundgaard Pedersen	6880	Tarm
Sebastian Holmskov Eriksen	6900	Skjern
Sebastian Højer Brix	8600	Silkeborg
Severin Mølby Pors Leipold	7620	Lemvig
Silas Frost Lynge	6920	Videbæk
Silas Øgendahl Helms	6852	Billum
Simon Bonde Jensen	6920	Videbæk
Theodor Aarup	6950	Ringkøbing
Thomas Mathiasen	6760	Ribe
Tobias Guldager Madsen	6900	Skjern
Tobias Hjortkjær Jensen	7500	Holstebro
Tobias Kjærgaard Jakobsen	7330	Brande
Valdemar Bogh Petersen	6840	Oksbøl
Victor Bech Laursen	6900	Skjern
Villads Guldager Christiansen	6900	Skjern
William Baunsgaard Pedersen	7330	Brande
William Hald Kolby	6980	Tim
William Lembcke Hyldgaard Thomsen	6950	Ringkøbing
William Nøbert Hoe Larsen	9240	Nibe



DEJBJERG LUND EFTERSKOLE
2023 - 2024

ANNE AARUP STAUNING JOHN CRAIG AARUP VELLING KATRINE AARUP VELLING LAISE AARUP FLOETER CAROLINE BREDTQVIST FRIDA LIND ANDERSEN SKJERN FRIDA STAMPE ANDERSEN LIND JULIE GULHAMMER SPJALD LUKAS EKLJER ANDERSEN NORRE RESEL THOR U. O. ANDERSEN JERNSTAD CAROLINE ANDERSEN RANDBOL SILJA ANDERSEN RINGKOVING MADIS H. B. KAK HOJHARBE LAURA G. BENHMANN RINGKOVING LUKAS BENNEDSGAARD LIND OSKAR N. BERGANG TISTRUP JEPPE BREDVIG RINGKOVING ANDREAS BRUUN RIBE KATHRINE BRØDDEGAARD VARDØ OSKAR B. BUKKESJØER FORRIS

LAISE CHOPART HEANING LÆRKE VIND TANH MIKKEL TRYLSBORG RADERUP SIGNE HESSELLUND THEM FREDERIK CHRISTIANSEN UHRE NAJA H. S. DALENTOFF BLOD RYNNIE S. DANIELSEN TIM MIKKEL NOLM DE VOSS HOLTSTERO FREDERIK P. DOLBERG SILJE VESGAARD ELKHØJ SKJERN FREDERIK SØRUP SØRUP BAKKER MØLLE THOR H. ENEVOLDSEN SKJERN LIVA PØVRSKOV VARDØ VITUS G. FREDERIKSEN HOLTSTERO ELIAS FROST HOLTSTERO MAJA HETTELBERG GIER GRØNDSTED EMIL SKOVGAARD RINGKOVING IDA LUND HANSEN ÅDUM JASMIN HINDO HANSEN THEM KIRSTINE B. HANSEN SPJALD

HALENE AMHBERG HENRIETTE BACH ANDERS BIE GITTE BIE HENRIETTE BJERGMEK HANNE BRØNHØJ JETTE BAHUM CHRISTIAN CLAUSEN GITTE CHRISTIANSEN KJELD L. CHRISTIANSEN MADIS CLAUSEN LENE DALENTOFF GITTE DAK MONA FRAHM TORBEN GREEN JANE IVERSEN CHRISTOPHER KOCH DORTHE KOLD ULEIK KOLLING MICHELA KORSHØJ

SUNE BECH VARDØ SARAH L. MARYTVEITSEN KØRSTEN TRINE KROGGGAARD MIA MUNK LOUISE RAHNKJER SIMON STERZIG TORBEN SØRENSEN ESSEN TANG

MALTHE P. HINDØHDE HOJSHAK LÆRKE NIELSEN HOLBERG ØSTED JOHANNES HOLLISEN DRINGØJ FREDERIK HJØLGAARD JAKST NANNA HJØLGAARD JAKST NJALTE HOY RIBE MATHIAS ENGEBERG HANSEN NICOLAS JARNSCH SKJERN

MATHIAS JAKOBSEN SKJERN MIKKEL O. JAKOBSEN ESKJØR MATHILDE SLOTH VIDEBÆK ALBERTE VIND JENSEN SKJERN CECILIE ØYRIS JENSEN LØVING NANNA BRIL JENSEN GRØNDSTED MARCUS KROGG JENSEN ULFØR MATHILDE HALKJØR RINGKOVING

IDA H. JOHANSEN RIBE ANDREAS JØRGENSEN HOJSHAK JONAS SKOV JØRGENSEN RINGKOVING RYNNIE N. JØRGENSEN LIND SIGAET DAM KARLSEN STAVRUP RASHUS HJØLGAARD LIND KASPER N. KHUUSSEN BØRSTED MARTA HOLTSTED KØLBY HERNING OLIVIA HOLTSTED KØLBY HERNING ALBERTE H. KRARUP LIND ANDERS KRISTENSEN HEDDAL EMMA V. KRISTENSEN RIBE KAROLINE G. KRISTENSEN RINGKOVING KASPER K. KRISTENSEN LØVING CAROLINE M. LARSEN RINGKOVING NICOLAJ M. Q. LARSEN HERNING THEA LARSEN LIND RASHUS GERT LAURITZEN SKJERN CARLA M. LAURSEN KJØRKE

ANTON HOLBY LEISPOLD LØVING DANIEL T. LIEBRECHTS LØVING SOFIE LINDEMAN ANDRUP MIKKEL L. ANDERSEN TISTRUP NANNA LYDERSEN-KREBS HOJSHAK MIKKEL LØDDEGAARD HOLTSTERO ANNE SOFIE O. MADSEN SKJERN JULIE MARTI B. MADSEN NORRE NISSUM IDA S. MELDGAARD SKJERN MARTA HOLST MIKKELSEN STABY OLIVIA P. T. MIKKELSEN DRINGØJ VEGA OLIVIA MIKKELSEN HERNING ZOFFA E. MØRTENSEN TISTRUP AKSEL TUDORNG MULVAO SILKEBØRST CHRISTIAN A. NIELSEN ÅRRE FREDERIKKE MØLLER DEJBERG HOLLY FABRICIUS LEM LAURA O. NIELSEN SKJERN MIKKEL UHRBRAND HOLTSTERO SIMONA NIELSEN BILUND

ANDREAS HØRGAARD VELLING ANDREAS RØDEN OLSEN RINGKOVING ANDREAS K. ØYERGAARD RINGKOVING NIKOLAJ R. ØYERGAARD HOLTSTERO CARLA MARIE L. PAPE SØANDERBØRSTED ELLA MØLLER PEDERSEN JAKST EMIL EYSTE PEDERSEN FØSKBÆK JACOB G. PEDERSEN VINDØR VALDEMAR B. PEDERSEN ØKSØL ANNE S. FLAUBORG SKJERN FREDERIK H. POTENNA LIND BENJAMIN STRØM VILDEBERG ALFRED L. PØRSTESGAARD RINGKOVING LOUISE B. RASHUSSEN VIDEBÆK THEA SØBY EDSENDAL VARDØ OSCAR HOLM RUDERBECK RAKKER MØLLE AUGUST RØNKJØER RINGKOVING PHILIP K. RØNNING-SØK SØRVAD ALICE SCHØDTH VIDEBÆK

ANTON BJØRRE SCHMIDT H. BØRKE TRAJAN SPYCKENCO SKJERN MATHIAS SIG VARDØ ANNA S. STYVHOLM HØVLEJ FLEMMING ØNUM TISTRUP KAMILLA J. M. STAMPE RINGKOVING TRINE R. STENGAARD RINGKOVING NATHASJA V. S. STOKHOLM LEM TILDE NYDØ THESBJØRG VONDDØRGADE LÆRKE THINGGAARD RINGKOVING GUSTAV THØGENSEN VARDØ KATHRINE G. TORJASEN VIDEBÆK LASSE G. TORJASEN FØSKBÆK NIELS ØGHMUND FORJASEN RIBE LÆRKE H. TRØEISEN LIND NIKOLAJ R. WEISUP SKJERN RENE HJULFF KJØRKE BJØRK MØLLER VØE HEANING MATHIAS ØSELD VARDØ ALBERTE ØYERGAARD SPJALD



Debjerglund Efterskole

Uglbjergvej 10 · Debjerg · 6900 Skjern
debjerglund.dk · 9734 1900 · kontor@debjerglund.dk